

Pieter de Bitter (??-1666)



Laat in de Eerste Engelse Oorlog voor het eerst van zich spreken waarbij hij eigenlijk alleen in de Oost actief was in het belang van de V.O.C.

Nam deel aan de verovering van Colombo (Ceylon, het huidige Sri Lanka) op 10 april 1656, als vice-commandeur. In 1661 werd hij commandeur van de blokkadevloot voor Goa en in 1663 nam hij deel aan de verovering van Cochin, een Portugese vestiging op de kust van Malabar waar hij verder commandeur van die kust was. In 1663 kreeg hij de opdracht namens de Staten een overeenkomst met de Koning van Siam te sluiten. Daarna werd hij benoemd tot de commandant van de rijkste VOC retourvloot die ooit vanuit Batavia naar Holland voer.

Aangezien de Tweede Engelse Oorlog toen was uitgebroken koerste hij benoorden Engeland naar Noorwegen, waar hij zijn twaalf retourschepen veilig in de baai van Bergen wist te brengen. Daar slaagde hij erin de Engelse vloot onder admiraal Teddeman te verslaan in de Slag bij Bergen. Hij was nu echter wel opgesloten in de Baai en de Deense neutraliteit was onbetrouwbaar als gevolg van geheime afspraken van de Deense koning met de Engelsen. Gelukkig kwam de Ruyter, op de thuisreis na zijn Reis naar West-Afrika en het Caribische gebied, hem te hulp. Zij brachten de retourvloot veilig naar Nederland.

Ten gevolge van het slechte weer vielen toch nog twee grote retourschepen in Engelse handen.

Hij overleed op een terugreis naar Batavia.